



# Zuid-Afrika Safari op zijn mooist

Afrika heeft iets ongrijpbaars. Noem het een gevoel, noem het een ritme – het kruipt onder je huid en in je hart. Voeg daar in Zuid-Afrika een paar ervaren safaripaarden, **oneindige paden en een tentenkamp aan toe, en je wilt nooit meer naar huis.**

TEKST EN BEELD LOTTY VAN HULST

**E**r zijn tijdens deze safari een paar regels die moeten worden gevolgd,' begint gids Deon met een glimlach, zelfs nog voordat hij ons een goedemorgen heeft gewenst. 'Regel 1: Niet vluchten. Regel 2: Niet vluchten, Regel 3: Niet vluchten.' Terwijl de groep elkaar aankijkt en zenuwachtig lacht, wordt verduidelijkt waarom. Eten rent namelijk weg. Met name de gehoevde soort. Omdat we op het punt staan om op vierbenige haute cuisine door leeuwenterritorium te rijden, is deze uitleg nogal van belang. In het zeldzame geval dat een leeuw interesse toont in de groep, sta je stil. Je verroert je niet. De paarden weten dat ook. Al is het voor hen net zo tegennatuurlijk, ze hebben inmiddels geleerd dat vluchten geen optie is. Een leeuw verliest alleen interesse als hij ziet dat het voorgenomen buffet niet onder de indruk is, of zelfs een front vormt en 'aanvalt'. Leeuwen hier kennen gelukkig de smaak van een paard niet en identificeren het daarom niet direct als eten. Als voorzorgmaatregel hebben zowel de voor- als achtergids een grote lederen zweep bij

zich. Een slag klinkt als een gewerschot. Omdat er tijdens onze safari een leeuw met jonge welpen in het reservaat is, krijgen we extra begeleiding. Een van de safarivoertuigen rijdt voorop om te kijken of de kust veilig is. Een beschermende leeuwenmoeder kan agressief zijn, wat dat de gidsen willen vermijden. Veiligheid boven alles dus, vooral hier.

## PURE SAFARI

Zo beginnen we aan onze eerste passen door Entabeni, wat 'Plaats van de berg' betekent. Het is gelegen in het door UNESCO beschermde Waterberggebied, in de Limpopo-provincie van Zuid-Afrika. Ze noemen

de Waterberg in Afrikaans ook wel 'Die hart van Die Bosveld,' omdat het midden in een rijk safarigebied ligt. Entabeni is geen uitzondering, zo wordt al snel duidelijk. Het 12.000 hectare tellende reservaat is onderverdeeld in twee plateaus. Onze safari begint op het benedenplateau. Hier leven de 'grote katten', om maar even in safari-jargon te blijven. Terwijl we over de vlakte rijden, kijken kuddes gnoes en zebra's ons na. Iedereen vergaapt zich aan de ongelooflijk mooie omgeving. Dat er nog geen leeuwen zijn gesignaleerd, lijkt niemand stiekem heel erg te vinden. Een safari vanaf een paardenrug is niet te vergelijken met een jeepsafari. Als ruiter voel je jezelf deel van alles om je heen. Er is geen grens of barrière. Wanneer je een veilig voertuig met ronkende motor om je heen hebt, blijf je toch een beetje een toeschouwer. Op een paard word je deel van het geheel. Dit is een Afrika-beleving in de puurste vorm. Na een rit van ongeveer twee uur staan we aan de voet van een enorme bergkam. De rest van onze safari vindt op het bovenste plateau plaats, maar dan moeten we daar nog wel eerst terecht zien te komen.

**Terwijl de adrenaline door onze lijven jaagt, vormen de paarden een front tegen de neushoorns**



## KLIMMEN

Op het moment dat Entabeni in 1994 werd gesticht, bestond het reservaat 'slechts' uit het 4.000 hectare tellende bovenplateau. Met de jaren werden naastgelegen gronden aangekocht en teruggebracht in hun oorspronkelijke staat. Koeien en tabaksgronden werden verwijderd, Entabeni ging terug in de tijd. Terug naar de weelderige wildernis van vroeger. Een van de aangekochte gebieden was het grote benedenplateau dat feitelijk direct aangrenzend is aan het bovenplateau. In de ideale wereld zouden de twee een moeten zijn. De bergkam was echter zo'n grote natuurlijk barrière, dat de twee delen voor jaren van elkaar gescheiden bleven. Er moest een weg door de kloof komen om het bovenste en onderste bergplateau met elkaar te verbinden. Drie ingenieurs verklaarden de missie echter tot onmogelijk en deden het project van de hand. Tot in 1999 een vierde het werk aannam. Negen vrouwen en drie mannen bouwden in de twee jaar die volgden het steile pad naar boven. Het pad kreeg de naam 'Yellow Wood' vanwege de vele geelhoutbomen in de kloof. De klim is te steil om op je paard te blijven zitten. In deze hoek van 40 graden naar boven zou je samen achterover kunnen vallen. We lopen daarom naast de paarden en zwoegen in etappes steeds verder omhoog. De zon breekt door de wolken en terwijl



## Extra ins & outs

De safari in Entabeni bestaat uit een verblijf van zeven nachten, waarvan vier in het tentenkamp. Tijdens de eerste en laatste twee nachten verblijf je in een van de Entabeni-safarilodges. De Waterberg is volledig malariavrij. Gerelateerde medicatie is daarom niet nodig. Omdat het reservaat gebruikmaakt van helder, gefilterd bergwater kun je het kraanwater veilig drinken. Betalen doe je in Zuid-Afrika met de rand. Een euro is afhankelijk van de wisselkoers ongeveer vijftien rand waard. Ter aanvulling van je safari te paard zijn diverse extra activiteiten te boeken, zoals een 4x4-safari, nacht-safari of helikoptervlucht. Meer informatie vind je op [www.horseholiday.com](http://www.horseholiday.com).



**De naastgelegen berggrivier, het fantastisch uitzicht en de roepende zebra's vormen een scene uit 'Out of Africa'**

een grote adelaar overvliegt, kijken we over onze schouder naar de savanne beneden. Brian Jackman had zijn beroemde uitspraak niet beter kunnen verwoorden: 'Alles in Afrika bijt, maar de safaribeet is de hardnekkigste van allemaal.'

## BASISKAMP OF FILMSET?

Eenmaal boven is het uitzicht werkelijk prachtig en het gevaar voor leeuwen geweken. Het pad in de kloof is halverwege afgezet met elektrische gronddraden om de leeuwen en jachtluipaarden beneden te kunnen houden. Een van de dieren die toch hun weg voorbij de draden, over de steile bergkammen kunnen vinden, is het luipaard. Dit schuwe roofdier vormt echter geen direct gevaar voor de groep. Overige Big Five-leden als olifanten en neushoorns zijn ook op het bovenplateau te vinden. Terwijl we verder stijgen en de pas achter ons laten, beseffen we dat het bovenplateau een wereld op zich is, met eindeloze vlaktes vol grazende dieren, rotsformaties, stromen. Wat een weelde. Niet veel later doemt een grote, alleenstaande rotsformatie voor ons op. De Entabeni. Dit is de berg waar het reservaat naar is vernoemd. We gaan dieper de vallei in, waar we uiteindelijk uitkomen bij ons thuis voor de week. Deze safari-expeditie gebruikt vooral een zogenaamd fly camp als basis, een zelfvoorzienend tentenkamp. Slapen doen we in grote canvastenten, eten rond het kampvuur en douchen in een open buitendouche met waterzak boven je hoofd. Het kamp heeft geen omheining, waardoor de wilde dieren er vooral in de avonden vrij rond kunnen lopen. Met de naastgelegen berggrivier



**Terwijl de adrenaline door onze lijven jaagt, blijven de paarden koel en vormen een front tegen de neushoorns**

vier, fantastisch uitzicht en roepende zebra's op de achtergrond vormt het geheel bijna een scene uit de film 'Out of Africa'. Terwijl we zitten te wachten op Robert Redford die voor ieders gevoel elk moment de hoek om kan komen, vertelt safari-eigenaar Cecile over haar safaripaarden.

### DAPPERE SAFARIPAARDEN

Een van de belangrijkste factoren van een paarden-safari is, jawel, het paard. Aan het begin van de week werden we voorgesteld aan onze safarimaatjes. Alle ruiters hadden direct het gevoel prima af te zijn met het voor hen uitgekozen paard. De kudde bestaat voornamelijk uit Afrikaans Boerperd-kruisingen. Sterk, snel en moedig. Elk van hen heeft een eigen verhaal.

Zo redde Cecile sommige van hen uit erbarmelijke omstandigheden. De paarden zijn allemaal tot in de puntjes opgeleid en weten precies wat ze moeten doen in verschillende safarisituaties. We beleven een nogal letterlijke demonstratie van hun ervaring als twee neushoornstieren besluiten dat deze kudde voorbij stappende paarden toch wel erg interessant is. Terwijl de neushoorns steeds dichterbij komen, blijven onze paarden rustig. De sfeer is kalm aan beide kanten. Dit geeft ons de kans om deze ernstig bedreigde dieren in volle glorie te bekijken. De stroperij is nog altijd een groot probleem in heel Afrika en de schaarsheid van de prehistorisch ogende reuzen is inmiddels iets om kippenvel van te krijgen. We genieten met volle teugen, tot het moment dat een van de neushoorns plotseling territoriaal wordt. De twee grote, grijze tanks zijn inmiddels te dichtbij. We kunnen nu niet meer omdraaien. Doen we dat wel dan zullen de neushoorns ons opjagen. Deon steekt zijn hand op als een teken om niet te bewe-

gen. Terwijl de adrenaline door onze lijven jaagt, blijven de paarden koel en vormen een front tegen de neushoorns die inmiddels al met hun voeten staan te schrapen. Iedereen houdt zijn adem in als hoofdpaard Sam neus aan neus staat met een van hen. Sam verroert zich echter niet. Hij is niet onder de indruk. Dit doet de neushoorn in kwestie besluiten om het uiteindelijk dan toch maar op te geven. Beide druipen vervolgens af, de ruiters met stomheid geslagen en vol respect achterlatend.

### HET AFRIKA-EFFECT

In de dagen die volgen wordt Entabeni verder doorkruist, over bergkammen en kliffen, door dicht begroeide valleien en over vlaktes. We zien giraffen, verschillende antilopensoorten en krijgen de meest adembenemende uitzichten voorgeschoteld. Per dag besteden we zo'n zes tot zeven uur in het zadel. Een band wordt gevormd met onze paarden terwijl we door het landschap galopperen. Tijdens een game drive zien we de leeuwen, olifanten en zelfs een schuchter luipaard vanaf een voertuig, waarna iedereen de volgende ochtend weer op zijn paard klimt en de tocht vervolgt. Elke dag worden onze harten verder van ons gestolen. Als vervolgens een van de eerste grote seizoenregens valt en de rivier in de achtergrond laat razen, kan het niet meer stuk. Het valt niet te ontkennen, dit is wat Afrika met je doet. Zeker als je alles beleeft vanaf een paardenrug, maak je geen schijn van kans. 's Avonds vinden we een briefje op onze kussens met een spreekwoord. 'Tijdens het rijden van een paard lenen we voor even ultieme vrijheid,' door Winston Churchill. Misschien is dat wel precies wat het is. Combineer dit met de magie van Afrika en je bent voor altijd verloren. Waarvan akte. 🐾

### MEER WETEN?

Deze safari te paard boek je exclusief bij Trailfinders Ruitervakanties. Al meer dan 25 jaar verzorgen zij ruitereizen over de hele wereld. Achtdaagse safari: € 2.500,- Retourvlucht Amsterdam - Johannesburg: € 900,- Retourtransfer Johannesburg - Entabeni: € 160,- KNHS-leden ontvangen € 100,- korting (alleen voor deze reis) als de boeking voor 31 mei 2017 plaatsvindt. Trailfinders Ruitervakanties, 0433253466, [www.horseholiday.com](http://www.horseholiday.com)