

VIA HET GOUDEN SPOOR NAAR KRUGER

Zuid-Afrika. Het land van safari, lachende gezichten en Kaapstad. Toch? Ja, maar er is meer. Trailfinders ging op onderzoek uit in De Drakensbergen en stelde de perfecte reis samen: onbezorgd paardrijden in het hoogste gebergte van het land én een safari in het Krugerpark. Want nu we er toch zijn...

'Ik wist dat Zuid-Afrika veel te bieden heeft, maar dit had ik niet verwacht', klinkt het uit de kleine groep internationale ruiters, terwijl we zwaar onder de indruk de glooiende heuvels doorkruisen. We rijden over bergen, door bossen, voorbij ravijnen en steken ondiepe stromen over die duizenden meters lager uitmonden in de vele watervallen in de buurt. Het gebied rond Kaapsehoop ligt op een plateau, op de noordelijke 'staart' van het Drakensberg-gebergte. Een mystiek gebied op 1600 meter hoogte waar alle vier seizoenen je op elk moment van de dag kunnen verrassen. In de ochtenden rijden we uit, door dichte mist. Vertrouwend op de paarden en onze gids, soms kunnen we geen hand voor ogen zien. Tot we de vallei door zijn en de zon door de wolken breekt. Het uitzicht op papier beschrijven, is eigenlijk niet te doen en zelfs foto's laten veel aan de verbeelding over. Welkom in Kaapsehoop!

GOUDKOORTS

De paardrijorganisatie bestaat al sinds 1994 en werd opgezet door lokale paardenfluisteraar Christo. Hij bouwde zijn stallen op de houtplantage, net buiten het dorpje Kaapsehoop. De concessie is zo'n 17.000 hectare groot, een immens en divers gebied, perfect voor trektochten te paard. Christo, een markante

man met geen tekort aan charisma of gevoel voor humor, leidt het merendeel van de tochten zelf. Hij vertelt over hoe de Zuid-Afrikaanse 'gekte om het goud' de provincie Mpumalanga overspoelde en hoe het de economie van Zuid-Afrika bepaalde en vormde.

Met deze informatie dromen de ruiters weg. Terug naar de tijd waarin ezeltjes over deze stokoude paden sjouwden, bepakt en bezakt. Mensen vanuit alle Afrikaanse uithoeken en daarbuiten trokken tijdens de goudkoortstijd naar dit gebied. Zoekend naar goud, zoekend naar geluk. Een van de grootste mazzelaars moet meneer Peacock zijn geweest. Hij vond in 1912 de nu beroemde 'Peacock Nugget'. Een klomp goud van 5,1 kilogram jarenlang expres als deurstopper gebruikt, want wie steelt in vredesnaam een deurstopper? Precies, zo dacht meneer Peacock er ook over. Ondanks het feit dat dit stuk rijkdom net buiten Kaapsehoop is ontdekt, werd het merendeel van het goud gevonden rondom het nabij gelegen Barberton. De lokale bevolking is nog altijd dankbaar, omdat het betekende dat de natuur rondom Kaapsehoop grotendeels buiten schot bleef. Tot op de dag van vandaag wordt in Barberton in drie verschillende mijnen nog altijd naar goud gezocht.





ZIJN WIE JE BENT

Terwijl Christo over zijn schouder verder vertelt over het gebied, zijn zienswijze en de paarden, vergaapt iedereen zich aan de enorme bomen. De Berlin-plantage werd indertijd gesticht om de mijnschachten te kunnen voorzien van versterking. Alle tunnels moesten worden gestut, daar was hout voor nodig. Inmiddels worden de duizenden dennenbomen gebruikt voor de papier- en pulphandel. De paarden lopen, als ze niet aan het werk zijn, vrij rond in het gebied. Niet zonder gevaar, weet Christo: 'Als ruiters blijven we op de paden die we kennen, we rijden door de gebieden waarvan we weten dat ze veilig zijn. Zonder oude vallen en immense gaten. De paarden maken echter in hun vrije tijd nog wel eens een vergissing. Toch wil ik niets veranderen aan de manier waarop we ze hier houden. Een paard is niet gelukkiger in een stal. Ik geloof daar niet in. Hier mag iedereen zijn wie hij is. Dat geldt niet alleen voor onze gasten, maar ook voor de paarden.'

ILLY UIT EEN HOUTEN WAGEN

Eenmaal aangekomen bij de thuisbasis en afgezadeld, loopt iedereen direct door naar het café. Wie had gedacht dat je midden in de bergen een kopje echte Illy-koffie voorgeschoteld kunt krijgen? Het café is al net zo speciaal als de rest van deze beleving. De keuken bevindt zich in een stokoude houten wagen – alsof hij zo uit het goudkoortstijdperk is gerold. Het verbaast dan ook niemand dat deze setting is omgedoopt tot 'The Gypsy Caravan Cafe'. Alle gasten raken al snel gehecht aan Mike en Barbara, die samen het heerlijke eten verzorgen. De gastenverblijven zijn opgebouwd uit verschillende karakteristieke gebouwen, waarvan de meeste er al vanaf 1936 staan. Vijftig paarden houden hier huis, allemaal kruisingen van voornamelijk het Afrikaans Boerperd en Engelse volbloeden. Hier en daar zie je ook wat Appaloosa-bloed doorschemeren. De zadels die worden gebruikt zijn voornamelijk trailzadels.

Gemakkelijke lederen zadels zonder boom, gemaakt voor de lange afstanden en nog stammend uit de cavalrietijden van vroeger. Terwijl we aan de picknickbanken zitten en uitkijken over de vallei voor ons, zien we hoe Christo rustig aan het werk is met een van de jonge paarden. 'Mensen noemen me hier de paardenfluisteraar, ik vind natural horsemanship het belangrijkste dat er is. Soms moet je alleen net wat harder roepen, niet alleen fluisteren', lacht hij.

TWEEHONDERD WILDE PAARDEN

De volgende dag, zien we tijdens onze ochtendrit plotseling een kudde paarden. Zo maar, in de bergen. 'Ik vroeg me al af waar we ze vandaag zouden tegenkomen', zegt Christo. Het zijn de wilde paarden van Kaapsehoop. De gelukszoekers en soldaten van vroeger, lieten een erfenis achter bij hun vertrek. Een vierbenige erfenis, welteverstaan. Deze paarden kennen een geschiedenis die bijna net zo oud is als Kaapsehoop zelf. De gezonde populatie van bijna tweehonderd individuen zwerft





rond op de vlakten tussen de bergen, in de bossen, maar ook in het dorp. Sta er dus niet van verbaasd als je bij de supermarkt een paard over de parkeerplaats ziet lopen. De paarden worden al meer dan honderd jaar loyaal beschermd door de lokale bevolking. Terwijl de grote palomino hengst ons nakijkt en een veulen rondspeelt, rijden we verder. Ondertussen vragen we ons af of dit een film is, of niet.

VAN KAAPSEHOOP NAAR HET KRUGER PARK

Wat onze reis zo uniek maakt, is het feit dat deze relaxte en bovendien kindvriendelijke paardrijvakantie te combineren is met een bezoek aan het beroemde Kruger Park. Per safari-voertuig, welteverstaan. Zo gebeurde het dat we na ons magische verblijf aan Kaapsehoop, worden opgehaald voor het volgende gedeelte van dit avontuur. Na slechts anderhalf uur, komen we aan bij, voor intimi, 'Het Kruger'. Samen met gids Werner, zien we in de drie dagen die volgen een immens gedeelte van het reservaat. Olifanten steken de weg over, giraffen lopen onverstoord voorbij onze jeep en we spotten

leeuwen, een luipaard en zelfs zeer zeldzame wilde honden. Het reservaat is groen in deze tijd van het jaar, de Zuid-Afrikaanse zomer bloeit in weelde.

Als het tijd is om te gaan, kunnen we niet zeggen wat mooier was. Kaapsehoop met haar rijke geschiedenis en mooie verhalen, of het Kruger Park. Een ding is zeker, samen vormen zij de perfecte combinatie voor een onvergetelijke vakantie. De Afrika-bug heeft weer gebeten en iedereen belooft terug te komen. Gids Werner lacht, want hij weet dat het waar is. 🐾

Tekst en foto's: Lotty van Hulst

Voor meer informatie:
Trailfinders Ruitervakanties 012-747494
www.horseholiday.com

SPIRITUELE WAARDE

Een andere goede reden om Kaapsehoop te bezoeken, is vanwege de 'Adam's Calendar'. Christo en zijn team, zijn een van de weinigen die deze beschermde, archeologische plek mogen bezoeken met toeristen. Adam's Calendar is een van de oudste en, volgens geschiedkundigen, belangrijkste archeologische vondsten in Zuid-Afrika. Het is volgens hen de oudste zonnecalender in de wereld en wordt verbonden aan de gemeenschappen die ook de pyramides van Giza bouwden. Adams Calendar heeft een extreem sterke magnetische waarde, een plek waar zelfs het niet-magnetische kompas op je telefoon volledig de weg kwijt raakt... 🐾

EXTRA INFORMATIE

Dit 'Van Kaapsehoop tot Kruger'-avontuur is een zevendaagse reis. Vier dagen worden besteed in Kaapsehoop, drie in Het Kruger Nationale Park. In de zomermaanden (van november tot maart) is het verstandig om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen malaria. Het drinkwater in beide accommodaties is gefilterd, veilig drinkwater. Zuid-Afrika heeft de Rand (ZAR) als betaalmiddel, tegen de huidige koers krijg je voor 1 euro ongeveer 15 tot 16 Rand. Vluchten naar 'Kruger Mpumalanga International Airport' vliegen vanaf zowel Johannesburg als Kaapstad. Vanaf de luchthaven worden transfer-shuttles geregeld. Wil je meer weten over deze perfecte combinatie van paardrijden en safari? Meer informatie vind je op www.horseholiday.com. 🐾